

Activiteiten in oktober

jaarprogramma 2019 - 2020

Donderdagmorgen 3 oktober, 9.30 uur, kerk Oudehaske:

10 ochtenden over De Tien Beloften, wegwijzers naar de vrijheid van Anselm Grün. Onze wereld is gecompliceerd en vaak onoverzichtelijk. Daarom verlangen veel mensen naar een duidelijk oriëntatiepunt. Ze zoeken richtlijnen om te kunnen leven zoals dat bedoeld is: gelukkig. De Tien Geboden kunnen zulke wegwijzers zijn. Wie de richting kent, ervaart in zichzelf meer kracht en motivatie dan iemand die zonder enige oriëntatie maar wat rondloopt. Wie geen stuur heeft, verbruikt te veel energie omdat hij eerst uiteenlopende richtingen uitprobeert en dan steeds weer op zijn schreden terugkeert. Wie de richting kent, kent ook de krachtbronnen waaruit hij kan putten om zijn doel te bereiken. Benedictijner monnik en auteur Anselm Grün schreef hierover een boek speciaal bij de tv-serie over de Tien Beloften van de KRO. (Overige ochtenden: 17 okt.; 7 en 21 nov.; 9 en 23 jan.; 13 en 27 feb.; 5 en 19 mrt.)

Woensdagavond 9 oktober, 20.00 uur, Kulturhus Oudehaske:

Sipke Zeldenrust komt vertellen over Sãn x Sãn: 237 kilometer in 7 dagen door de woestijn, met maar 1 doel voor ogen: geld voor de Noordzeeziekte. Tijdens deze avond neemt Sipke Zeldenrust uit Oudemirdum u mee in een verhaal over dromen, doelen stellen en keihard afzien. Het verhaal gaat over kleine dingen en grote dingen, over opoffering en nederigheid, over prestatie maar ook over ziekte. Dit verhaal gaat over de Marathon des Sables en over de zeldzame Noordzeeziekte, en tegelijkertijd over het leven.

Donderdagavond 17 oktober, 19.30 uur, kerk Oudehaske:

4 avonden over Rembrandt, 'een glimp van de hemel'. Op alle mogelijke manieren was Rembrandt verbonden met kerk, cultuur en maatschappij. Die dwarsverbanden zijn in zijn taal terug te vinden: de expressieve taal van de handen, het spelen met licht en schaduw en vooral het karakter van de mens. Dat is wel één van de sterkste kanten van Rembrandt: met een paar pennenstreken kan hij een mens typeren. Preken met een penseel. (Overige avonden: 31 oktober; 14 en 28 nov. 2019)

Woensdagavond 30 oktober, 19.30 uur, kerk Haskerhorne:

Tijdens deze filmavond wordt de film Lion vertoond. Naar het wonderbaarlijke, waargebeurde verhaal van de vijfjarige Saroo uit een Noord-Indiaas plattelandsdorpje, die verdwaalt. Per trein komt hij duizenden kilometers van huis terecht in miljoenenstad Calcutta, waar men zijn taal niet spreekt. Via een kindertehuis belandt hij vervolgens bij liefdevolle adoptieouders in Australië. Maar eenmaal volwassen kan Saroo niet anders dan de zoektocht naar zijn oorspronkelijke familie hervatten.

opgave voor 1 van deze activiteiten kan door een mail te sturen naar:

pghaskeroord@gmail.com

of bel: 0513 - 85 36 11